

Leefregel van “de Pelgrim”

Leefregels en het leven en omgaan met elkaar horen bij elkaar. Een leefregel drukt uit vanuit welke waarden een gemeenschap wil leven. Een leefregel zegt als het ware: ‘dit is wie we zijn, en zo willen we in het leven staan’. Meer dan eens stelt ze daarmee ook kritische vragen aan de ‘waan van de dag’. Zo zijn leefregels tevens bronnen van inspiratie om de status quo te prikkelen, te bevragen en te veranderen.

Een leefregel geeft richting. Tegelijkertijd leent een leefregel zich ervoor om telkens opnieuw geïnterpreteerd te worden. Daarmee zijn leefregels zowel een uitnodiging om het waardevolle te koesteren als vindplaatsen voor herontdekking en vernieuwing.

De Leefregel van de Pelgrim:

- Dagelijks gebed;
- Het dragen van verantwoordelijkheid voor elkaar en ontmoeting ook naar buiten toe;
- Inzet voor de heelheid van de Schepping;
- Inzet voor gerechtigheid en vrede.

Toelichting bij Leefregel voor “de Pelgrim”

God zoeken, alleen en samen, is nooit alleen maar een intellectuele oefening of een programma voor zelfverbetering - het is de vermenging van 'een gebed dat stil en contemplatief is en een geloof dat actief en besmettelijk is', leven in het alledaagse van alledag.

“de Pelgrim”

De gemeenschap van “de Pelgrim” is een oecumenische gemeenschap van mensen:

- met verschillende sociale achtergronden en uit verschillende christelijke tradities;
- die het evangelie van Jezus Christus willen volgen, ook als dat evangelie hen in het onbekende voert;
- die zich willen verbinden, onderling en met alle mensen van goede wil over de hele wereld, om samen te werken, zich te bezinnen en te bidden voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping;
- die ervan overtuigd zijn dat hun ideaal van een inclusieve (iedereen insluitende) gemeenschap ook tot uitdrukking moet komen in de gemeenschap van alledag waarin zij leven.

Daarom delen ze samen een gemeenschappelijke leefregel van dagelijks gebed, het dragen van verantwoordelijkheid voor elkaar, onderlinge ontmoeting, inzet voor de heelheid van de Schepping en voor gerechtigheid en vrede.

Beschikbaar en kwetsbaar zijn zijn bij dit alles de betekenisvolle woorden.

- **Beschikbaar zijn voor God en mensen**
 - * Een ritme van gebed staat centraal omdat we als eerste beschikbaar willen zijn voor God. Dat ritme draagt ons leven van alledag.
 - * Gastvrijheid is een manier om beschikbaar te zijn voor mensen om ons heen. In het verwelkomen van anderen eren en verwelkomen we Christus zelf.
 - * Gebed voor en met mensen om ons heen is een andere uitdrukking van beschikbaar zijn.
 - * Ontdekken waar God aan het werk is en daar bij aansluiten zien we als manier van leven in Zoetermeer en andere plekken waar we zijn. We staan open voor waarheen de Geest ons ook leidt en inspireert tot nieuwe initiatieven.
- **Kwetsbaar in het leven staan**
 - * Gebed, het leven met de Schrift en ons leven delen met mensen om ons heen in verbinding met ons dagelijks leven leert ons te leven in kwetsbaarheid. Zo wordt ons een spiegel voorgehouden die ons confronteert met onze manier van leven en bereidheid om te veranderen. Met vallen en opstaan.
 - * Relaties hebben prioriteit boven onze reputatie.
 - * We leven open midden tussen zoekers, ongelovigen en anders gelovigen op een manier dat het leven van God in ons leven kan worden gezien, uitgedaagd of bevraagd.